



## Vattenfalls Veteraner i f. d. Östsverige

### Verksamhetsberättelse för 2007

Vid 2007 års början var vi 121 medlemmar, och lika många vid årets slut. Vi började verksamheten med en tipspromenad den 1 mars. Efter promenaden bjöd föreningen på ärtsoppa med varm punsch. Ett 20-tal entusiaster kom trots det dåliga vädret.

Årsmötet hade vi den 22 mars med ett 40-tal närvarande. Eive Pantzar berättade med inlevelse om människor han mött på sina otaliga utlandsresor. Eive var en mycket god berättare, så tider gick fort, lite för fort för att berätta om alla resor, så det kan mycket väl bli en fortsättning.

Stig Ingesson ordnade den 9 maj ett besök på Tekniska verken och Gärstadsverket i Linköping. En mycket intressant rundvandring med kunniga guider. Gärstadsverket eldar avfall som blir till fjärrvärme och elektricitet. Ett 35-tal veteraner deltog i utflykten.

På hemvägen stannade vi till på Brunneby musteri i Borensberg.

Leif Hallin förberedde en gökotta den 2 juni i Staffanstorp med korvgrillning och tipspromenad. Tyvärr kom det endast ett 10-tal veteraner denna gång.

Den 5 juni gästades vi av Vattenfalls veteraner från Jockmock som under vintern läst om Göta Kanal, och som avslutning besökte Motala för att göra en resa på kanalen med båt till Borensberg. Vår förening bjöd våra kollegor på det privata Motormuseet och kaffe med tilltugg i cafeterian.

Den 27 juli hade Stig ordnat en resa med ångbåten Motala Express till Karlsborg. Mat på utresan och kaffe på hemresan ingick i priset. Ett 30-tal veteraner och några med resp. följde med. Vättern kan vara opålitlig, och denna dag särskilt otrevlig, det var en hel del som fick besvär på utresan, men hemresan gick betydligt bättre.

Den 23 augusti hade "Lisa" ordnat med besök på Industrimuseet i gamla Motala Verkstad. Ett 25-tal veteraner deltog och många fick sig en tankeställare över vilken betydelse som bygget av kanalen haft för orten Motala.

Den 26 september hade vi höstmöte i Charlottenborgs slott. Ett 40-tal veteraner hade samlats för att bl. a. lyssna till författaren Johan Birath som berättade om spökhistorier och sina böcker. En mycket god berättare.

Stig har ordnat en Ålandsresa den 22-23 okt. Resan blev alltmer uppskattad så Stig fick göra tilläggsbeställningar för att alla skulle kunna följa med.

Den 28 november avnjöt vi vår traditionsenliga julbuffé. Ett 60-tal medlemmar hade slutit upp, och Jularbokklubben spelade julmusik på dragspel. Som vanligt, med mycket god mat, och någon ädel dryck, så kommer snart gamla goda minnen fram, från ett gott yrkesliv inom Vattenfall.

Styrelsen ber att få tacka veteranerna för det förtroende som visats oss under året, och de avgående ledamöterna ställer härmed sina platser till förfogande.

Motala den 14 april 2008

Vattenfalls Veteraner i f.d. Östsverige.

Kaj Fälth  
Ordf.

Stig Ingesson  
V. Ordf.

Elisabeth Johansson  
Sekreterare

Leif Hallin  
Kassör

Eva Axelsson  
Ledamot